

De Koerier

COMMANDO VERENIGING



14 juni 1982

14 juni 2022

40-Jarig Jubileumfeest 18 juni 2022

Periodiek van CommandoVereniging Limburg

Inhoudsopgave:

02	Inhoudsopgave	04	Van de penningmeester
02	Ziekenboek	05	Notulen ledenvergadering 2022
02	Overlijdens	06	Oproep door Jan Lempens
02	Activiteitenlijst	07	6 ^e Zomertreffen Cov-Limburg
02	Mededelingen	08	Roermond herdenkingspark
03	Van de voorzitter	09	Westerling

Ziekenboek

De volgende collega's zijn ziek. Laat ze merken dat ze niet zijn vergeten.

- Jaap van Beesten, Cor. De Witstr. 36, 2242 LW Wassenaar 070-5112825
 - Ahrend Holtus Stationstraat 296 6361 BH Nuth 045-5241996
 - Hub Gilissen J. Ramaekersstr. 5 6227 SB Maastricht 043-3613630
-

Overleden

Karel Kivits (Venlo) overleden op 3 jan. 2022 te Perth in Australië.

Leo Schrans 32.08.15.331 overleden op 10 april 2022 te Oss.

Frans Janssen overleden op 13 april 2022 om 14.30 u. te Venlo-Blerick.

Harrie Otten, Gouv. Houbenstr. 9, 6225 BV Maastricht

Hay Schreurs, Orchideeweg 24, 5915 HP Venlo overleden 13 april 2022 te Blerick.

COV activiteitenlijst 2021

29 mei 2022 Memorial day Margraten

11 juni 2022 Stormschool Bloemendaal Memorial, start 9.00 uur

18 juni 2022 40-jarig bestaan Cov-Limburg in De Schuur te Merum.

18 juni 2022 Limburgse veteranen dag in Herdenkingspark te Roermond

9 juli 2021 Zomertreffen te Weert

15 juli 2022 **Indië-herdenking** Roermond in park bij kasteel Hatterm

1 nov. 2022 Koningschieten te Helden – Beringe.

17 nov. 2022 Herdenking bij Monument van Verdraagzaamheid te Haelen.

nov. 2022 Herdenking Vlissingen, Zeeland

jan. 2023 Nieuwjaarsborrel Cov-Limburg in De Schuur te Merum.

GA JE AANMELDEN, het kan nu!

 **40-jarig jubileum Cov-Limburg op 18 juni 2022** 

Vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie en Limburgse vlaai.

Om 18.00 uur koud/warm buffet, kosten €. 12,50 voor leden en genodigden.

Betalingen via "**NL55.RABO.0120.0137.70**". Betalen is ook aanmelden.

Aanmelden via mail of telefonisch bij:

Wim Selen: 077 – 46.21.918

w.m41341@gmail.com

Hub van der Donk: 077 – 37.44.223

hvddonk01@gmail.com

Van de voorzitter.

Hallo allemaal,
de maand mei is er, nog even en we mogen naar de reünie. Hoe gaat het worden? We gaan het zien! Samen zijn met de maten bijkletsen, daar gaat het mij om, daar kijk ik naar uit. Onze ledenvergadering was met, ik meen 18 deelnemers, qua bezetting aan de magere kant. Iedereen die zich had afgemeld, dankjewel. Toch was er een goede levendige discussie over de toekomst van onze vereniging. Het gaf mij een goed gevoel dat wij ons hier samen nog steeds voor willen inzetten. Het is niet alleen aan het bestuur om zich hiervoor in te zetten.



Ons jubileumfeest is hiervoor een mooi startpunt. Ken je Commando's die nog geen lid zijn van onze mooie vereniging, misschien willen ze wel mee om op die dag eens kennis te maken met de CommandoVereniging Limburg en haar leden. Wie weet stimuleert dit wel om daarna alsnog lid te worden, want onze mooie vereniging mag niet verloren gaan. Zegt het voort, zegt het v.....

Hadden we de laatste, zeg maar, twee jaar COVID wat ons leven beheerste en dirigeerde, vandaag de dag is dat helaas de waanzin in de Oekraïne. Niet alleen de oorlog zelf en de vluchtelingenstromen, maar ook de snelheid van verandering in de Europese Unie.

Toch overheerst de gedachte: LEREN WE DAN NOOIT VAN HET VERLEDEN.

Hoe groot ook het onmenselijk leed was dat we elkaar aandeden. Is het enige doel, meer en meer op onze eigen hoop ten koste van anderen. Ik in plaats van wij.

Sinds Covid heb ik mij weer tijd gegund om regelmatig te lezen. Als ik terug denk aan o.a. "By Sea and Land", over het ontstaan van de Engelse Commando's en hun acties van Diepe tot de Falkland-oorlog. Die nacht kwam de vrijheid, over de tijd voor, tijdens en vlak na de onafhankelijkheid van India. Maar vooral de "Kanonnen van Augustus" over de aanloop tot de 1^e wereldoorlog. Dan kan ik alleen maar hopen dat gezond verstand op de eerste plaats blijft staan.

Saamhorigheid en naastenliefde die keer op keer blijven winnen van retoriek, eigen gewin en "eigen volk eerst". Alleen als we de woorden, gesproken op de vier meivieringen, waar ook in Nederland, omzetten in daden is dit mogelijk. Alleen dan kunnen we, waar ook ter wereld, ons aller vrede veiligstellen en onze aarde leefbaar houden.

Op naar de reünie en genieten.

Indien nog niet gedaan, meld je zo vlug mogelijk aan voor ons lustrumfeest.

Pluk de dag maar vooral: **Geneet van ut leave.**

Frans

Van de penningmeester

Hallo (Limburgse) Commando's,

Sinds het verschijnen van de vorige Koerier is het een en ander gebeurd bij de vereniging. Enkele leden zijn ons ontvallen, er zijn een bestuursvergadering én een Ledenvergadering geweest. Én zelf heb ik als penningmeester de eerste kascontrole ondergaan, over het boekjaar 2021 samen met Wim Selen omdat hij een groot gedeelte van het jaar penningmeester is geweest.



Dit was een kritisch maar tóch heel gezellig samenzijn. De dag erna heb ik dezelfde collega's weer ontmoet maar nu bij het afscheid van Frans Janssen. Voor mij was dit de tweede keer dat ik dit van nabij mee "mocht" maken. De eerste keer was bij het afscheid van een maat uit mijn peloton, lichter 73-2, waarna ik als lid voor de vereniging werd geronseld. Beide keren vond ik het een imposant én waardig afscheid van een collega-commando. Gezien ons aller leeftijd zal ons dit in de toekomst helaas nog wel vaker te wachten staan.

Maar gelukkig zijn er ook genoeg officiële en leuke momenten waar we van kunnen genieten.

Denk hierbij aan de Korpsreünie, Memorial Day in Margraten waar we acte de présence kunnen geven, het 40-jarig jubileum van onze eigen vereniging, het zomerfeest in Weert en het Koningsschieten.

Hopelijk kan ik bij deze gelegenheden veel van onze leden ontmoeten zodat ik jullie allen zo snel mogelijk leer kennen en dan niet alleen van naam.

Tot slot moet ik helaas nog even een serieus beroep doen op enkelen van jullie. Namelijk met het dringende verzoek om de contributie over dit jaar, het bedrag van €32,50, alsnog te voldoen. Als lid heb je héél weinig verplichtingen, maar het betalen van de jaarlijkse contributie is er wél een.

Dus: kom op Commando, betaal die contributie.

Met vriendelijke commandogroet

Hub



Notulen ledenvergadering Cov-Limburg.

Vergadering 24 april 2022 om 14.00 u. in De Schuur te Merum.

- 01) Opening door de voorzitter om 14.05 uur.
 - 02) Vaststellen agenda. Agenda is conform vastgesteld.
 - 03) Vaststellen notulen ledenvergadering 2021. Conform vastgesteld.
 - 04) Verslag 2021 door de secretaris.
Betreft enkel de ALV 2021 en het samenzijn met partners daarna.
 - 05) Jaarverslag penningmeester
Uitgaven worden per post toegelicht. Negatief totaal-saldo van €. 432,39
 - 06) Bevindingen commissie kascontrole.
Commissie controleerde de boeken en vond deze akkoord. Vergadering besluit conform voorstel Commissie het bestuur te déchargeren voor 2021.
 - 07) Benoeming leden commissie kascontrole. Zittende commissie gaat door.
 - 08) Bestuursverkiezingen.
Zittingsperiode voorzitter wordt één jaar verlengd tot 2026.
 - 09) Evenementen en herdenkingen 2022.
29 mei 2022 Memorial day te Margraten
11 juni 2022 Stormschool Bloemendaal Memorial start om 09.00 uur.
18 juni 2022 40-jarig jubileum Cov-Limburg in De Schuur te Merum.
18 juni 2022 Roermond, Limburgse veteranendag.
9 juli 2022 Zomertreffen aan de IJzeren Man te Weert.
15 juli 2022 Roermond, Indië-herdenking in herdenkingspark (Hattem).
1 okt. 2022 Helden, Koningschieten door Cov-Limburg.
17 nov. 2022 Haelen herdenking bij Monument der Verdraagzaamheid.
nov. 2022 Zeeland, herdenking Vlissingen.
januari 2023 Nieuwjaarsborrel Cov-Limburg in De Schuur te Merum.
Ceremonie in Margraten is gewijzigd. Organisatie legt een aantal kransen zelf op zaterdag (ook die van Cov-L). Gaat dit zo door dan doen we nog één keer mee en leggen vervolgens enkel nog bloemen bij het geadopteerde graf.
Reünie Roosendaal. De vergadering wil geen bus inzetten, reizen op eigen gelegenheid.
 - 10) Activiteiten 2022 en 2023 peiling interesse.
Voorliggende jaarprogramma volgen en doorzetten naar komende jaren.
 - 11) Rondvraag.
Jan Lempens stelt voor Wim Selen als evenementen-coördinator op te nemen in het bestuur. Wim wil bedenkijd en komt hier volgende ALV op terug.
Jan Lempens stelt zichzelf eveneens kandidaat voor het bestuur en komt hier op terug voor de volgende ALV.
 - 12) Sluiting van de vergadering om 16.30 uur.
-



Oproep.

Commandovereniging Limburg opgericht in de toenmalige Officiers Mess D'Asace, Maastricht. Oprichtingsvergadering maandag 14 juni 1982 om 20.00 uur

VRAAG: Wie klimt er in de "pen" voor kopij in ons Periodieke "De Koerier". De ouderen onder ons, (wat zeg ik: we hebben geen jongeren) zouden iets op papier kunnen zetten over hun ervaringen binnen de Commandovereniging Limburg in haar 40- Jarig bestaan.

Suggesties:

Wie kan of wil iets vertellen over het ontstaan van oud Commando bijeenkomsten rond Venlo vanaf de jaren 1985 etc.....

Hoe verging het de Militaire Commando-boxers in het Limburgse, zoals Theo Verstappen en Joep Jacobs.....

Wie waren onze echte veteranen in het buitenland destijds, waarbij ik denk aan Pol van Ooijen o.a. in Suriname, Bas van Tussenbroek o.a. in French Guyana, Hay van Groenendaal en Bob Eekhout in Nederlands Indië. Sjeng van Wunnik in Korea, Ger Barents Suriname, Loek Bouwmans No 2 Dutch Troop in Schotland etc. Sjef Dreesens in Nederlands Indië, en nog div. andere....?

Wie was Herman Bex, onze grote "organisator" en mede-oprichter zonder Groene Baret! Hij hielp Commandovereniging Limburg 15 jaar, tot zijn overlijden, met bijna alle activiteiten hielp

Mogelijk weet Frans Smits iets over de bijeenkomsten met de Engelse bevrijders rond Linne etc. in kerkdienst en de herdenkingsplaquette op de begraafplaats. Ons "eigen" Clublokaal "Het Botenhuis" in Weert, wat gedurende ca 13 jaar het "home" was voor Commandovereniging Limburg.....!!

Schieten door onze verenigingsleden tegen de Mariniers uit Roermond vanuit het café van Jo Savelberg, toen nog enige jaren Clublokaal.....

Wij hebben jaren terug een Amerikaanse bevrijder een week te gast gehad in de vereniging, waarbij om de dag leden én bestuursleden, mee lang zijn "Oorlogspunten" in Limburg gingen. Helaas weet ik daar zelf "te" weinig van, weet zijn naam niet meer...Wie wel?.... (Bill kneijf ?)

Wij hadden in die jaren oud-Commando Kasteleins, zoals Jo Savelberg, Jo Janssen, Willy Borren, Frank Vink en nog enkelen wat ik niet weet!...wie wel...? De Geulloop van Frank Vink, die van de oorsprong tot de monding in de Maas onze snelst stromende rivier De Geul, doorliep. Van onze leden was 60% getuige....

Wie was Adriaan van Grieken, de hoofd-initiatiefnemer voor de oprichting van onze Commandovereniging Limburg.....Wie weet nog meer...? Vertel je eigen verhaal, met bv. als middelpunt het behalen van de Groene Baret.... Laat het weten aan de redactie via het adres in "De Koerier".

Ik probeer daar een "begin" aan te maken...

Jan Lempens

6^e Zomertreffen CommandoVereniging Limburg.

Geachte commandovrienden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het 6^e zomertreffen op zaterdag 9 juli 2022 in ons vroegere verenigingslokaal "Het Botenhuis", Kazernelaan 113 Weert, aan de oever van het water De IJzeren Man.

Parkeren op loopafstand (150 mtr) het subtropische zwembad, Geurtsvenweg 1, 6060 SN Weert.

PROGRAMMA.

- Inloop vanaf 13.00 uur.
- Ontvangst met koffie en Weerter vlaai op ons waterterras.
- Muziek door de dag van Jan.
- Speciale "Kermisattractie" voor iedere deelnemer.
- Loterij.
- Speciaal buffet.
- Beamer presentatie uit de CommandoVereniging haar jaren.
- Einde.

Aanmeldingen.

Wilt u hieraan graag deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij de penningmeester Hub van der Donk via de E-mail (hvddonk01@gmail.com) of telefonisch via het nummer 06-12320065 onder vermelding van het aantal personen én tegen gelijk-tijdige betaling van de kosten.

Wilt u familie meebrengen naar dit oud-commandotreffen dan kunt u dit vermelden bij de aanmelding.

Kosten.

De kosten bedragen **€ 20,--** per persoon en deze kunt u overmaken op rekening-nummer NL55.RABO.0120.0137.70 te name van de CommandoVereniging Limburg onder vermelding van "Zomertreffen".

Opgave.

Aanmelden kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 5 juli 2022.

In verband met de organisatie is alleen deze betaling én opgave tot deelname mogelijk.

Welkom namens mijn medewerkers,
Cdo Jan Lempens



Roermond herdenkingspark.

Geschreven door de dochter van een Indië-veteraan.

Roermond, stad in het zuiden,
waar ik nooit eerder aan heb gedacht.
Hier heb ik nu mijn vader,
naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Een brug, over de rivier de Roer,
een weg, naar het Nationaal Indië-Monument.
Een bijzonder mooi plek,
die mijn vader al veel eerder heeft gekend.
Hier had hij zijn herinneringen,
zijn gedachten en zijn verdriet.
Om al zijn kameraden,
die hij in Indië achter liet.
Nooit zag hij ze weer,
alleen nog maar in zijn dromen.
Die jongens,
die nooit meer thuis zijn gekomen.
Hun namen worden nooit vergeten,
ze staan geschreven op een zuil.
Ik denk ook aan hen allen,
wanneer ik om mijn vader huil.
Hij was veteraan,
hij had in die tijd wat meer geluk.
Al was zijn hart,
na die wrede tijd voor altijd stuk.
Nu rust ook hij hier, onder een boom,
en ik, ik zie hem alleen nog in een droom.
Roermond, nu ook een beetje stad van mij,
zij allen, die daar rusten, blijven mij voor altijd bij.

Bij toeval ontdekte ik dit gedicht, in plastic verpakt, tussen de struiken onder die boom. Ik moest er een foto van nemen, om te voorkomen dat dit hartekreet onbekend zou wegwijnen onder de boom.

WESTERLING.

In 1988 zetten KCT'ers, die Westerling kenden van hun werk, het volgende verslag op papier. Ik kreeg dit voor enkele jaren van Jos van Lokven en deel dit nu in onze Limburgse Koerier.

Men besloot in 1988 een "In Memoriam" te wijden aan de legendarische oud-commando kapitein Raymond Paul Pierre Westerling. De voormalige commandant van het Korps Speciale Troepen overleed op 26 november 1987 op 68-jarige leeftijd aan een acute hartstilstand. Op 1 december



daaropvolgend is hij onder overweldigende belangstelling in Amsterdam ten grave gedragen. De RATU ADIL, de Rechtvaardige Vorst, is niet meer.

Toen nog maar amper vier decennia terug werd hij door vele Indonesiërs, ingevolge de Djajabaja-legende, beschouwd als de zo lang verbeide Walyoellah, de gezant van God. Zijn optreden maakte toch immers een einde aan een tijd van chaos, rechteloosheid en rampspoed? Hij zorgde toch voor orde, rust en veiligheid? Volgens de eenvoudige inlanders was dit een eerste stap naar een heilstijdperk zonder ziektes, honger en gebrek, geheel conform de Djajabaja-voorspelling! Het is dan ook deze periode in zijn leven, waaraan hij later zijn grote bekendheid ontleent. Kroniek van een integer mens en plichtsgetrouw commando-officier.

ISTANBUL

Raymond Paul Pierre Westerling werd op 31 augustus 1919 te Istanbul geboren, toentertijd de hoofdstad van Turkije en fabelachtige capitoel van het Osmaanse Rijk. Deze historische stad is gebouwd op en tegen zeven heuvels, op het schiereiland omspoeld door de zee van Marmara, de Bosporus en de Gouden Hoorn. Het is de poort van het oosten; een stad die in twee werelden ligt met vanaf de Bosporus een directe blik op zowel Europa als Azië. Een ongelooflijk fascinerende stad met een erfenis van volken en eeuwen in een smeltkroes van culturen. In deze bijna betoverende kosmopolitische sfeer, op de grens van twee werelden, wonen en leven de "Westerlingen", ofschoon Nederlanders, al drie generaties lang. Thuis worden 4 talen gesproken, behalve Nederlands.

Frans is de voertaal en daaraan dankt Westerling dan ook zijn voornamen. De nog zeer jonge Westerling kent een fantastische jeugd in het sowieso al boeiende, sprookjesachtige en met Oosterse bekoring geladen Istanbul.

De "Jonge Turk" verwerft zich al op jeugdige leeftijd een zekere reputatie van onverschrokkenheid en daadkracht. Dit vaak tot wanhoop van zijn ouders. Op school ontpopt hij zich als een vlotte leerling, die hoge cijfers vergaart. Voor de "hogere school" heeft zijn vader, een antiquair en meubelfabrikant, een opleiding aan een Engels college voor zijn zoon gepland. De moeder van de jongeman, een Griekse van aanzienlijke Helleense komaf, ziet meer in het solide onderwijs dat door de

Frans Jezuïeten wordt gegeven. Zijn moeder wint het pleit en zo gaat Westerling naar de grootste kostschool van de Jezuïeten in Klein Azië, de Sint Jozefschool.

Na het beëindigen van zijn studies, inmiddels 18 jaar oud, volgt voor hem een baan als kassier in een groot warenhuis. Dit wat dorre bestaan ruilt hij in voor een "job" met wat meer avontuur bij zijn schoonbroer, die een lucratief bedrijf heeft in Scheepvaartbenodigdheden. Intussen is in Europa de dreiging van een oorlog werkelijkheid geworden!

COMMANDO



Westerling (2^e van L), Kokhuis (4^e van L), vd Wal (5^e van L), Ubels (6^e van L).

Begin 1941 geeft de 21-jarige Westerling gehoor aan de oproep van de Nederlandse Regering in Londen om dienst te nemen bij de Nederlandse Strijdkrachten in Engeland. Hiertoe meldt hij zich bij de Nederlandse consul in Istanbul. Het wordt een zeer lange weg. Na een zeer gecompliceerde reis via Mersin en Haifa raakt hij op weg naar Cairo eerst nog verzeild bij een Australisch legeronderdeel in de woestijn van Ismaïlia. Uiteindelijk komt hij toch in de Egyptische hoofdstad terecht en daar besluit men op de Nederlandse Ambassade om hem met het schip "Empress of Rusia" naar Canada te sturen! Tweeëneenhalve maand later arriveert hij in Halifax, Canada. Hier krijgt hij de opdracht om zich voor een elementaire militaire opleiding te melden in de Prinses Juliana-kazerne in Stratford, Ontario. Dat lukt



allemaal, alleen ... een van de weinige "West-Europese" talen, waar de jonge oorlogsvrijwilliger geen woord van kent is Nederlands! Zijn natuurlijk gevoel voor talen brengt uitkomst en al snel maakt hij zich de Nederlandse standaard-kreten en bevelen eigen.

Na het voltooien van de basisopleiding gaat hij in december 1941 per schip naar Engeland. Daar wordt hij ingedeeld bij de bij de Prinses Irene-brigade

in Wolverhampton. Hier zit hij weliswaar op "gehoorafstand" van de strijd, maar mag (nog) niet meedoen. Wachten is de boodschap. Naast de gebruikelijke oefeningen bestaat het kazerneleven voor een deel uit corvees. Dat zint Westerling allerminst. Wanneer er dan ook vrijwilligers worden gevraagd voor de Commandotroepen, is hij er als de kippen bij. In juni 1942 maakt hij zijn entree in het Commando Basic Training Centre in Achnacarry, Schotland. De zeer intensieve opleiding is een kolfje naar zijn hand. Vooral het ongewapend vechten ligt de oud-jeugdkampioen worstelen uit Istanbul bijzonder goed. Westerling krijgt zijn Groene Baret uitgereikt en vindt dat er geen soldaat ter wereld is met een betere training voor de moeilijkste opgaven en beter voorbereid op de onaangenaamste verrassingen dan de mannen van de Commandotroepen. De nieuwbakken commando wordt ingedeeld bij No 2 Dutch Troop in Portmadoc.

V-1.

Nauwelijks gearriveerd in Portmadoc, of hij werd weer teruggezonden naar Achnacarry. Zijn vaardigheden in het ongewapend vechten zijn daar dermate opgevalen, dat hij wordt aangesteld als hulpinstructeur "unarmed combat" in de commandotraining. Na verloop van tijd gaat hij terug naar Portmadoc, wordt bevorderd tot korporaal en aangesteld als vaste instructeur "ongewapend vechten" bij No 2 Dutch Troop. Mei 1943 wordt het gehele No 10 IA (Inter Alleid) in Eastbourne geplaatst. Westerling wordt dan bij No 2 Dutch Troop weggehaald, komt bij de Engelse commandostaf en wordt benoemd tot instructeur "toughness training, unarmed combat and silent killing" voor het gehele No 10 IA-Commando. Eind 1943 krijgen verschillende Troops van No 10 Commando bepaalde oorlogsopdrachten toegewezen.

No 2 Dutch Troop gaat naar India. Vanwege zijn instructeurschap mag westerling aanvankelijk niet mee. Met de grootst mogelijke moeite ziet hij toch kans om weer bij No 2 Dutch Troop te worden ingedeeld. In januari 1944 arriveert hij met de "troop" in Bombay en wordt 150 km verderop gelegerd in een tentenkamp in de woestijn van Kedgaon bij Poona.

No 2 Dutch Troop komt als eenheid in Birma niet in actie. Slechts 5 man mogen bij loting met de Engelse Commando's mee. Westerling valt niet in de "prijzen". Met



de "troop" zwerft hij door India. Even is er nog een verzetje als hij wordt aangewezen als persoonlijke lijfwacht van Lord Louis Mountbatten. Hij vergezelt de admiraal gedurende een 4-daagse tocht langs een aantal Engelse legereenheden.

No 2 Dutch Troop wordt vervolgens verplaatst naar Cocanada aan de Oostkust van India en krijgt aldaar een keiharde jungletraining. In augustus 1944 keert No 2 Dutch Troop in Engeland terug. De eenheid wordt opgesplitst voor komende acties op Nederlandse bodem. Westerling wordt met een zevental andere Nederlandse Commando's aangewezen om boven

bezet Nederland per parachute te worden gedropt. De commando's moeten met wapen- en sabotage-instructie de verzetsgroepen gaan opleiden. Samen met Int M. Knottenbelt, sgt W vd Veer, kpl R. Michels en de commando's N. de Koning, R. Blatt, G. Bendien en W. van Lienden volgt hij hiertoe in september 1944 een cursus bij de agentenopleidingschool in Ringway, waar ook het parachutespringen wordt beoefend.

Het noodlot schijnt Westerling echter buiten de oorlog te willen houden. Wanneer hij nagenoeg gereed staat om boven Nederland te worden gedropt, wordt de actie afgeblazen. Voor de "buitenlandse" Nederlander, die nog nooit een stap op "vaderlandse" bodem heeft gezet en bovendien geen accentloos Nederlands spreekt, wordt de risicofactor te hoog geacht. Dit geldt overigens ook voor twee van zijn teamgenoten. De deceptie is groot bij de inmiddels tot sergeant bevorderde Westerling. In oktober gaat hij dan toch naar het vasteland en wordt gedetacheerd bij de staf van Prins Bernhard in Brussel. Opnieuw teleurstelling, want er is wederom géén frontdienst voor hem weggelegd. Zijn opdracht luidt om met een aantal andere commando's de pas gevormde Limburgse en Brabantse stoottroepen militair te gaan trainen. De inzet en het enthousiasme van deze oorlogsvrijwilligers doen hem geweldig goed. Westerling, nu sergeant-majoor, ziet daarnaast kans om incidenteel toch wat inlichtingenwerk te verrichten achter de Duitse linies. Op 19 maart 1945 raakt hij in de omgeving van Breda zwaargewond bij een Duitse raketaanval met een V-1. Zijn vriend en collega van No 2 Dutch Troop, de sergeant H. van Rosendaal, komt hierbij om het leven.

SUMATRA.

De gewonde Westerling wordt overgebracht naar



een hospitaal in Engeland. Zijn herstel vergt vele maanden. De oorlog in Europa is inmiddels afgelopen. In juni 1945 wordt Westerling in Londen ontboden en gevraagd voor een opdracht in het verre Oosten, omdat daar de oorlog nog niet is afgelopen. Hij stemt toe, wordt bevorderd tot luitenant, vliegt in juli 1945 naar Ceylon en meldt zich in Colombo bij het Korps Insulinde. Op 7 augustus valt de eerste atoombom op Hiroshima, 15 augustus daaropvolgend capituleert Japan en op 17 augustus roept Sukarno de onafhankelijke Republiek Indonesia uit. Het Korps Insulinde is naast het inwinnen van militaire en politieke inlichtingen nu ook ingeschakeld voor de dienst "Recovery Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI). Hiertoe wordt reeds op 16 augustus, één dag na de Japanse capitulatie, een team van 5 parachutisten, o.l.v. luitenant ter zee eerste klasse F. Bronggeest boven Pankalanbranda op Sumatra gedropt. Een tweede groep van 5 man, o.l.v. luitenant Westerling, springt op 11 september af boven het vliegveld van Medan. Zijn opdracht is om in Medan een beveiligde inheemse politiemacht te organiseren van ca. 200 man.

Eind oktober 1945 zijn alle 15.000 ex-krijgsgevangenen in veiligheid. Vele jaren later verschijnen er nog ingezonden brieven in Nederlandse dagbladen, waarin oudgevangenen zich het onverschrokken en kordate gedrag van de jonge commandoluitenant herinneren. In het Sumatra van 1945, maar ook in de rest van Indonesië, heerst een onvoorstelbare chaos. Er is een gezagsvacuüm. Elkaar bestrijdende politieke onafhankelijkheidsgroeperingen, waaronder de communistische, en regelrechte bandietenbenden terroriseren de bevolking. Moord, doodslag, ontvoering, brandstichting, plundering, afpersing, verkrachting en gruwelijke mishandeling van weerloze en onschuldige kampongbewoners zijn aan de orde van de dag. De 14.000





Engelse en Brits-Indische militairen op Sumatra kunnen (of willen) de orde niet handhaven. Hetzelfde geldt voor de nog aanwezige Japanse strijdmacht. Om politieke redenen weigeren de Engelsen elke militaire inbreng van Nederlandse zijde. In Medan treft Westerling maatregelen om de terreur onder de bevolking toch een halt toe te roepen.

In dit zeer gewelddadige, criminele en politieke klimaat vol intriges, organiseert Westerling, met behulp van mensen van het door hem getrainde politiekorps, een uitstekend inlichtingennet. Voorts besluit hij tot een voornamelijk nachtelijk opereren. Opsporen en vernietigen van de bendes is het devies. Alle registers worden opengetrokken; razendsnelle overvallen, sluwe hinderlagen, meedogenloze achtervolgingen.

Ook de psychologische oorlogsvoering wordt toegepast. Dit laatste vooral geïnspireerd door de angst voor spoken en boze geesten van de tegenstanders. Dit optreden van Westerling dwingt respect af. De belangrijkste terreurorganisatie zet een prijs op zijn hoofd van 20.000 pond sterling. Hij krijgt de achting en het vertrouwen van de bevolking, die hem tevens roemt om zijn moed en rechtvaardigheid. Ook de Japanners en de Engelsen hebben het grootste respect voor deze harde, onbuigzame maar toch beminnelijke militair. Als de terreur belangrijk wordt teruggedrongen wordt de Westerling-legende geboren.

ZUID-CELEBES

In juli 1946 wordt Westerling gevraagd om dienst te nemen bij het Koninklijk Nederlands Indische Leger en zich te melden in Djakarta, het toenmalige Batavia. Hiertoe vliegt hij op 17 juli van Medan naar Batavia. Hij wordt ingedeeld bij het DST (Depot Speciale Troepen). De commando-eenheid staat onder bevel van kapitein Scheepens. Westerling en Scheepens kennen elkaar uit Colombo. De begroeting is hartelijk en hij hoort van kapt. Scheepens dat er in de nacht van 18 op 19 juli een actie zal plaatsvinden, waarvoor Westerling nog niet gepland staat. Een commando-eenheid van 19 man zal onder leiding van kapt. Scheepens deelnemen aan een zuiveringsactie van het 1^e Bataljon Jagers ten zuidoosten van Meester



Cornelis. De eenheid loopt in een hinderlaag, drie man sneuvelen, vijf worden zwaar gewond waarvan er drie kort daarna overlijden. Ook kapt. Scheepens is zelf zwaar gewond en keert niet meer terug bij zijn eenheid. Westering wordt de nieuwe commandant en neemt gelijk een

zeer juiste beslissing. Na de noodlottige actie stelt hij iedereen in de gelegenheid het DST te verlaten. Twintig man blijven en dat wordt de nieuwe en enthousiaste kern van het DST.

De werving van nieuwe cursisten bij KL- en KNIL-bataljons komt al snel op gang en er wordt gestart met nieuwe commando-opleidingen. In november krijgt het DST opdracht zich gereed te maken voor vertrek naar Zuid-Celebes. De toestand is daar zeer gevaarlijk. Het plaatselijk bestuur staat machteloos tegenover de gewelddadige versterking van de openbare rust en orde. Bij besluit van de luitenant-gouverneur-generaal van 11 december 1946 wordt voor Zuid-Celebes de Staat van Oorlog afgekondigd. Het gezag van de dorpschoude die met de vriendelijke en behulpzame bevolking slechts naar een herstel van de orde en rust verlangen, wordt onmogelijk gemaakt door de terreur van de rond trekkende bendes. Hierbij





dient te worden opgemerkt, en elke Indië-historicus zal dat bevestigen, dat "banditisme" door de eeuwen heen een integrerend deel is geweest van het volksleven in Indonesië. Op 5 december debarkeert het DST ter sterkte van 123 man, in Makassar, Westerling bespreekt de situatie met plaatselijke commandanten, hoort dat hij bevorderd is en ziet zich als zevenentwintigjarige kapitein voor de gigantische taak geplaatst om een gebied zo groot als Nederland te pacificeren.

Westerling kiest Makassar als centrum voor komende operaties en besluit tot gefaseerd optreden. Makassar wordt gezuiverd, de terreurbenden zijn afgesneden van hun inlichtingenbronnen. Het onderduiken van infiltranten in de stad is onmogelijk en door de doelbewuste manifestering van Nederlands gezag toont de lokale bevolking zich bereid tot inlichtingen- en agentenwerk in het binnenland. In de volgende fase worden de randgebieden van Polombankeng gezuiverd, waarbij een bepaalde methodiek wordt toegepast. Wanneer een streek tot actiegebied is gekozen, wordt de bevolking bijeen geroepen en krijgt het hoe en waarom te horen en welke voordelen dit biedt m.b.t. rust en veiligheid. Voorts wordt als blijk van vertrouwen een zelfverdedigingskorps opgericht en zo nodig een nieuwe Kepala-kampong (dorpshoofd) door de bevolking gekozen en aangesteld. Tot slot wordt de bevolking de eed afgenomen om blijvend mee te werken aan handhaving van de orde en rust en het uitleveren van bandieten. Het DST voert dan op snelle wijze de actie uit, hetgeen mogelijk is dankzij voorafgaande verkenningen.

Waar nodig volgt na de actie een confrontatie van de bevolking met gevangen genomen terroristen. Medio februari 1947 kan het plaatselijk bestuur op Zuid-Celebes weer normaal functioneren. Bij de acties van het DST zijn er volgens opgaven van de territoriale commandanten ca. 800 terroristen gedood. Het DST krijgt begin maart 1947 opdracht om terug te keren naar Java. Vlak voor het vertrek organiseert de bevolking van Zuid-Celebes nog een spontane en grootse huldiging voor kapitein Westerling en zijn mannen. Een menigte van naar schatting 6.000 zielen toont een ontroerende dankbaarheid. Hiervan zijn heden ten dage nog foto's in



omloop. De eenheid krijgt een bijzondere tevredenheidsbetuiging van kolonel H. de Vries. Nadien komt het DST in opspraak. Westerling c.s. worden door de republikeinse propaganda-afdeling 20.000 doden toegeschreven. Later zelfs nog meer. Zowel in 1947 als in 1949 wordt een commissie van onderzoek ingesteld. De bevindingen zijn niet eensluidend. De legercommandant, de generaal Spoor, stelt echter

uit de rapporten begrepen te hebben dat het optreden van Westerling in Zuid-Celebes hard doch rechtvaardig was geweest en dat door zijn acties de levens van tienduizenden onschuldige Indonesiërs waren behouden.

Na Zuid-Celebes wordt het DST (later KST) belangrijk uitgebreid en komt nog diverse malen op Java in actie. Zo wordt het KST begin september 1948 o.l.v. kapitein Westerling in het Krawangse ingezet om een einde te maken aan de treinovervallen op de lijn Batavia-Poerwakarta. Het is zijn laatste actie met het KST, want op 21 november 1948 draagt de kapitein Westerling, in tegenwoordigheid van de Chef Generale Staf, generaal-majoor D. Buurman van Vreeden, het commando van het KST over aan luitenant-kolonel W. van Beek. Generaal Buurman van Vreeden zegt bij die gelegenheid: "Dit Korps is samengesteld uit mannen, die uitblinken in kennis van land en volk, lichamelijke conditie, durf, moed en zelfopoffering. Kapitein Westerling heeft altijd getoond in deze eigenschappen de grootste van allen te zijn." De door het Korps en de legerleiding gerespecteerde en gewaardeerde commandant verlaat dan op eigen verzoek de militaire dienst, trouwt en gaat wonen in de landelijke rust van de Poentjakpas en richt een transportbedrijf op.



Op 23 januari vindt in Bandoeng een actie plaats van de Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), het Legioen van de Rechtvaardige Vorst. Dit legioen komt op voor de vrijheid van deelstaat Padundan (West-Java), die zich in haar bestaan bedreigt voelt door het bewind van president Soekarno. Bij de APRA-actie, bekend als "Westerling-affaire" hebben zich dan 150 Ambonezen van RST als legionairs aangesloten. De actie mislukt en via Singapore komt Westerling, na veel omzwervingen, in Nederland terecht. In 1952 verschijnt zijn eerste boek onder de titel: "Mijn memoires". Nadien is hij bij herhaling incidenteel in de publiciteit vanwege zijn vermeende oorlogsmisdaden. Steeds hamert hij erop, naar beste weten en kunnen en naar eer en geweten, loyaal uitvoering te hebben gegeven aan opdrachten van het bevoegde politieke en militaire gezag. Steeds ook neemt hij het in het openbaar alle verantwoordelijkheid op zich voor de gepleegde acties. In 1982 verschijnt nogmaals een boek over zijn belevenissen onder de titel: "Westerling de eenling".

Generaal Spoor zegt in 1949 in een bijzondere tevredenheidsbetuiging o.m. over deze kleurrijke, moedige, beminnelijke, verguisde, geprezen, omstreden, bekwame, integere en markante commandokapitein: "Het is mij een voorrecht en behoefte U, bij het verlaten van de actieve militaire dienst, waaraan u gedurende 8 jaren, waarvan de laatste vier bij het Koninklijk Nederlandse Indische Leger- onverpoosd en met inzet van uwe gehele persoonlijkheid, uw beste krachten heeft gewijd, mijn bijzondere tevredenheid te betuigen. Zowel in 1944 in Nederland als daarna op Sumatra hebt u zich meermalen moedig onderscheiden, terwijl gij voorts in de jaren 1946 tot en met 1948 op vele plaatsen in Zuid-Celebes en op Java uitnemend pacificatiewerk hebt verricht, waaraan het voor een belangrijk deel is te danken, dat recht en veiligheid in die gebiedenspoedig konden terugkeren. Voor uwe uitzonderlijke prestaties heb ik alle lof en waardering. Ik besluit met u te verzekeren, dat uwe zeer bijzondere verdiensten ook bij de Regering in Nederland, bepaaldelijk niet onopgemerkt zijn gebleven.



COLOFON

Cov-Limburg sinds 14 juni 1982

KvK nr. 40204573

Ereleden

Adriaan van Grieken (+), Wiel Moonen (+), Bas van Tussenbroek (+),
Gerrit Tenten, Wim Selen, Jan Lempens

Voorzitter

Frans Smits 06 - 25525222 franssmits2@outlook.com

Secretaris

Jan Leijendeckers 0495 - 563750 covlimburg@korpscommandotroepen.nl

Penningmeester/ledenadministratie

Hub van der Donk 077 - 3744223 hvddonk01@gmail.com

Bestuursleden

Hub Gilissen 043 - 3613630 06 - 12847596 hub.gilissen@ziggo.nl
Nico Gilissen 043 - 4582353 n.gilissen6@ziggo.nl

Regionale contact personen

<i>Regio:</i>	<i>Contactpersoon:</i>	<i>Telefoon:</i>
Heerlen e.o.	Nico Gilissen	043 - 4582353
Maastricht e.o.	Hub Gilissen	06 - 12847596
Sittard e.o.	Jo Props	046 - 4851803
Roermond e.o.	Frans Smits	0475 - 464222
Weert e.o.	Jan Lempens	06 - 27276616
Venlo e.o.	Wim Selen	077 - 4621918

Evenementen

Wim Selen 077 - 4621918 06 - 25124819 w.m41341@gmail.com

Bankgegevens.

Bankrelatie: Rabobank in Peel en Maas - Leudal
Iban: NL55.RABO 0120.0137.70
Contributie: € 32,50/jaar

"De Koerier".

- Periodiek COV-Limburg, verschijnt in maart, juni, september, december
- Niets mag worden overgenomen zonder toestemming van het bestuur.

Redactieleden

Jan Leijendeckers, Hub van der Donk en Jan Lempens

Copy voor de volgende Koerier graag aanleveren voor: 15 augustus 2022.



Welkom in zalencentrum "De Schuur"

0475-332208 / 06-55105150

www.cafe-de-schuur.nl

e-mail: info@cafezaaldeschuur.nl

Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden en kosten

